

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigen, scannen oder elektronische
Verbreitung sind ohne Erlaubnis des Urhebers
nicht gestattet und können strafrechtlich
verfolgt werden.
© Stadt Hattingen, Presse- und Informationsbüro



Hattingen hat den Plan.

Tourist Information

Hattingen Marketing
Haldenplatz 3 (neben dem Bügeleisenhaus)
45525 Hattingen
Telefon (0 23 24) 95 13 95
Telefax (0 23 24) 95 13 94
E-Mail info@hattingen-marketing.de
Internet www.hattingen-marketing.de

Genieten van 600 jaaren stadsgeschiedenis!

Wandelen door de gezellige straatjes van de voormalige Hanzestad. Met haar middeleeuwse stadskern bezit Hattingen ongetwijfeld een oude binnenstad die tot één der Duitsland's mooisten mag gerekend worden!

Deze stadskern bevat een 143-tal monumenten en gerestaureerde huizen. Huizen met de zo typische vakwerkhuisen. Ook het oude kerkplein werd mooi bewaard. Dit alles, samen met het fraaie landschap rond deze stad, zorgen voor een unieke en onvergetelijke atmosfeer.

Wenst u zich diepgaander te informeren? Hattingen-Marketing zorgt voor een boeiende en aangename rondleiding door de oude binnenstad. Samenkomst en vertrek elke zaterdag om 15 uur aan het oude stadhuis.

Groepsrondleidingen op andere tijdstippen kunnen ook. Gelieve dan echter voorafgaandelijk schriftelijk of telefonisch een afspraak te maken. Een rondleiding duurt gewoonlijk 90 minuten. Hier kan op aanvraag van afgeweken worden.

Doordat wij perfect de meerwaarde erkennen voor onze bezoekers, van een op maat gesneden begeleiding, zijn wij steeds graag bereid een individueel programma samen te stellen dat nog meer voldoet aan uw specifieke wensen.

Wij zijn verheugd u te mogen ontvangen!

1 de stadswal

In 1586 werd de sinds 1396 bestaande paalomheining vervangen door een stadswal met 6 poorten en 7 verdedigingstorens. Rond 1820 moest deze versterking afgebroken worden, zodat Hattingen de mogelijkheid kreeg over zijn middeleeuwse grenzen heen uit te breiden. In de nabijheid van de stadswal symboliseren drie ijzerenmannen van de Poolse kunstenaar Zbigniew Fraczkiewicz de strijd om de staalregio Hattingen.

2 de St-Georgs kerk

Rond 1200 werd deze kerk als groot-romaanse kerk, zoals in haar hedendaagse omvang, gebouwd. Bij de verovering van Hattingen in 1424 ging ze echter in vlammen op. Als gotische kerk werd ze wederopgebouwd. Rond 1810 werd ze aan tot een classicistische zaalkerk omgebouwd.

3 het oude stadhuis

Dit werd in 1576 gebouwd op het stedelijke vleeshuis. Vanaf 1932 deed het dienst als streekmuseum. Na een omvangrijke renovatie wordt het oude stadhuis sinds 1993 gebruikt als stedelijk cultuurcentrum.

4 de gereformeerde Johannis kerk

Het door de kleine gereformeerde gemeente verworven Stadtweinhuis (waar kooplieden hun zaken beklonken met een beker wijn), werd in 1737 als Johannis kerk voltooid, en dit door de aanbouw van een klokkentoren. Door een zwaar bombardement in maart 1945 werd het kerkschip vernietigd. Enkel de klokkentoren bleef overeind.

5 "Bügeleisenhaus" ("het strijkijzer huis"), wegens zijn vorm zo genoemd) Het meest opvallende vakwerkhuis van Hattingen werd in 1611 opgetrokken. Momenteel is er een museum in ondergebracht. Dit museum wordt geleid door een vereniging die zich verdiept in het historische stadsverleden.

6 het tolhuis

Het kleinste vakwerkhuis van Hattingen werd in 1820 gebouwd op de fundamenten van een oude verdedigingstoren van de stadsversterking van 1586. Aanvankelijk werd het huis als smidse gebruikt. Per vergissing verkreeg het de naam tolhuis. Verkeerdelijk echter, want tol werd er nooit geheven.

7 de latijn school

Reeds rond 1400 was in Hattingen een school voor latijns onderricht gevestigd. In 1584 werd deze school omgevormd tot een evangelisch-lutheraanse stadsschool. Het gebouw in huidige vorm stamt uit 1721.

8 "de Steinhagen-poort"

In 2003 schafft Hattingen zich een nieuwe stadspoort aan. Kunstenaar Voré uit Ettlingen ontwierp de poort die een toegang verleent tot de Steinhagenplatz en tot de oude binnenstad. Staal werd het thema bij dit ontwerp.

9 het armenhuis

Dit huis, samen met keuterboerderij, heeft een geschiedenis van 600 jaar. Aanvankelijk werd het gebruikt als "Heilige Geest hospitaal". Het huidige gebouw werd in 1781 opgericht en vervulde tot 1919 de functie van armenhuis en weeshuis.

